

Namen en functies van de heilige Geest in het N.T.

Geest van leven (Romeinen 8:2)	Hij vernieuwt ons (Titus 3:5)
Geest van waarheid (Johannes 15:26, 16:13)	Hij geeft cadeaus 1Korintiers 12:11, Hebreeën 2:4)
Geest van glorie 1Petrus 4:14	Hij geeft ruimte aan profetie, dromen en visioenen. (Hand. 2:17, 11:28, 19:6, 2 Pet. 1:21)
Geest van genade (Hebreeën 10:29)	Hij onderzoekt de diepe dingen van God (1Korintiers 2:10)
Geest van wijsheid (Efeziërs 1:17)	Hij 'vervoert' mensen (Handelingen 8:39)
Geest van openbaring (Efeziërs 1:17)	Hij bemiddelt voor ons (Romeinen 8:26,27)
Geest van heiligheid (Romeinen 1:4)	Hij geeft vrucht in ons leven (Galaten 5:22,23)
Geest van adoptie (of zoonschap) (Romeinen 8:15, Galaten 4:6)	Hij getuigt (Hand. 5:32, Hebr. 10:15, 1Joh. 5:6)
Bemiddelaar/ Helper/ Trooster/ Advocaat/ Parakletos. (Johannes 14:26)	Door Hem roepen wij 'Abba Vader' (Galaten 4:6)
Hij is een onderpand van God, garantie van wat nog komt. (2Korintiers 1:22, 5:5)	Hij brengt ons vrede (Romeinen 14:17)
Hij leidt en wijst ons de richting Mat. 4:1, Rom. 8:14, Hand. 8:29, 20:22	Hij brengt ons vreugde (Luc. 10:21, Rom. 14:17, 1 Tess.1:6)
Hij geeft kracht Luc. 4:14, Hand. 1:8, Ef. 3:16, Rom. 15:19	Hij brengt hoop (Romeinen 15:13)
Hij geeft nieuwe geboorte (Johannes 3:5-8)	Hij heiligt ons (Rom. 15:16, 2 Tes. 2:13, 1Petr. 1:2)
Hij leidt ons in de waarheid (Johannes 16:13)	Hij laat zien (openbaart) wat God ons heeft gegeven. (1 Korintiers 2:12)
Hij onderwijst ons (Luc. 12:12, Joh. 14:26, 1Kor. 2:13)	Hij brengt vrijheid (2 Korintiers 3:17)
Hij vertelt ons wat komen gaat (Johannes 16:13)	Hij brengt eenheid (Efeziërs 4:3)
Hij geeft ruimte aan liefde (Romeinen 5:5, 15:30)	Hij is naar ons gezonden! (Johannes 16:7)